

På Hovenäset har jag växt upp som sommarbarn hos min mormor och morfar och älskade att vara här på loven och då speciellt på sommaren. Många av oss sommarbarn som bodde här blandat med fastboende barn blev ett "gäng" som kunde njuta av allt som fanns omkring. Det var en underbar tid och man tänkte inte på framtiden, hur Hovenäset en gång skulle komma att se ut. Det var många badgäster, och många inneboende hos sina mor- och farföräldrar.

Vi kunde hämta "räk" nere på Hedlunds brygga när båtarna kom in, man sa bara sitt efternamn så fick man en påse. Vi badade alltid oavsett väder på Johannesvik. Vi lekte i bergen, vem som kunde hoppa över längsta skrevan osv. Vi handlade godis i Eklunds kiosk. Vi köpte korv o mos hos Jenny Raddel. Vi lånade någon gammal eka och rodde ut till Lilla Fårö och tältade. Vi tältade och levde lite "bus" på Johannesviks Camping, som då var i sin linda. Vi cyklade in till Kungshamn och åkte taxibåt till Smögen, på den tiden var det nästan ingen trafik och det var enkelt att cykla. Vi satt och tjuvrökte på gamla möbelfabrikens tak. Då fanns det i Hovenäset två livsmedelsaffärer, post, souvenirbutik, Eklunds kiosk, bageri och så klart kiosken på Reso.

Idag när man kommit tillbaka till sitt barndoms paradiset märker man att mycket har förändrats, färre fastboende, inga affärer eller post m.m. Badgästerna, de som hyrde i nästan alla hus, finns inte kvar utan många av husen har nu övertagits av bl.a. oss som bott här som barn, eller sommarbarn samt släktingar och vi har inte lust att hyra ut. De flesta som är badgäster bor bl.a. idag på Johannesviks camping.

*Gullvi Söderberg*