

Hovenäsborna förvaltar sitt arv



Under december månad 2006 började illavarslande tecken på att Hovenässets Kapell var på väg bort från hovenäsborna. Kyrkonämnden i pastoratet ville få ett begrepp om Kapellstiftelsens ekonomiska situation. Av olika orsaker hade någon ekonomisk redovisning ej förekommit sedan årsbokslutet 2004. De kunde inte heller finna någon styrelse eller förvaltningsansvariga för kapellstiftelsen. Första veckan i januari blev det bråttom att försöka reda ut och klarlägga ovanstående begrepp. Till att börja med gällde det att förvissa sig om huruvida det fanns något intresse bland boende att behålla och vårda det arv som våra förfäder kämpat sig till med början redan 1919. Resan fram till kapellets invigning har tidigare presenterats i tidningen och hovenäsborna har varit vana vid att det trots kriser och bekymmer aldrig varit dags att ge upp kampen.

Ett upprop gick ut till alla boende, såväl fasta som sommarboende och gensvaret att ställa upp för kapellets bevarande blev oerhört positivt. Nu börjar en febril verksamhet att finna dokumentation och underlag för att upprätta bokslut för åren 2005 och 2006 samt få till stånd en interimsstyrelse som kunde förvalta verksamheten fram till dess att ett årsmöte kunde välja en ny styrelse som har uppdrag att förvalta och utveckla verksamheten.

Av tidigare dokument kunde konstateras att verksamheten inte fyllde de juridiska krav som är uppsatta för en stiftelse. Därför måste stadgarna, skrivna och godkända 1933, omarbetas och anpassas till en ideell förening.

En interimsstyrelse etablerades och hade, som enda uppdrag, att avveckla sig själva vid ett ordinarie årsmöte i april 2007.

Under tiden strömmade tillslutning av medlemmar in till verksamheten såväl från fast boende som från utflyttade hovenäsbor och de sommarboende. Idag kan vi skriva in ca 150 medlemmar.

Årsmöte avhölls den 24/4 och verksamheten har antagit namnet Hovenässets Kapellförening samt fått nya stadgar och en styrelsesammansättning enligt följande:

Ordförande:

Eva Östlund

Kassör och sekreterare:

Albert Ekelund

Ledamöter:

Jens Olsson, Siv Olsson, Siv Svanberg.

Adjungerad:

Veikko Larsson (Askums kyrkoråd.)

Suppleanter:

Sonja Arvidsson och Inger Öster.

Den nya styrelsen kan glädjas åt att kapellet kommer att utnyttjas mer frekvent genom att gudstjänster förläggs i kapellet varannan söndag. Det pågår även planering för att få till stånd någon, i bästa fall några musikgudstjänster under sommaren med åtföljande kaffe på kyrkbacken alternativt i anslutning till klockstapeln. De som är intresserade av att vara medlemmar är hjärtligt välkomna att höra av sig till under-tecknad. Medlemsavgiften är symbolisk satt till 20 kr/person och år.

Väl mött i Hovenässets Kapell
Albert Eklund.