

Hovenässången

text: Ann-Charlotte Steen

melodi: "Isabella"

Det finns en plats som är helt unik
- Hovenäset

Det vackra landskapet gör dig rik
Både till kropp och själ
Saltstänkta klippor med sol och
bad

Underbart fin natur
Snabbt ut med båten till närmsta
vik, finns det nån bättre kur?

Refräng:

*Hovenäset, pärlan vi längtar till
Hovenäset, ja det är dit vi vill
Till klippor och vackra öar
Ajöss till insjö-sjöar
Här finns det ro
Här vill vi bo
i ett paradiset på vår jord.*

Platsen vi älskar är vår oas -
Hovenäset
Långt bort från storstadens
stress vi tas
När vi mot kusten styr
Samhället vittnar om forna dar
Här finns en historik
Sjöfart och stenbrott och
sillfabrik, minnena lever kvar.

Refräng:

Hovenäset, pärlan vi

Räkor och musslor vi njuter av -
här på Näset

Och mycket annat från västerhav
Har vi på vår meny
Kräftor och hummer går också ner
När vi ska ordna fest
Samkväm och glädje med många
fler, välkommen som vår gäst!

Refräng:

Hovenäset, pärlan vi



Hovenäset – sommarens melodi

text: från Resos vishäfte

melodi: "Isabella"

PärLAN vi funnit vid västervåg:

Hovenäset

Fast där går bussar och inga tåg

Dit står ändå vår håg.

Strunt i om vägen är svår och lång

Ty när vi kommer fram

Fylls vår själ utav sol och sång,

glittrande fröjd och glam.

Refräng:

Hovenäset, sommarens melodi

Hovenäset är vi betagna i,

Och vi som här fått vara

Nå'n fattig vecka bara

Vi längtar se´n

Till sommaren

För då kommer vi hit igen

Vet att din vänlighet saknar gräns:

Hovenäset

Själva maneterna knappast bränns

Bara en aning känns

Vänliga värdar ur rummen flyr

för denna främlingsström

som varje vecka mot väster styr

för att ge dig beröm.

Refräng:

Hovenäset, sommarens

Solen ser också vänligt på:

Hovenäset

Om den bak molnen ibland vill gå

Så har vi sol ändå

Har den ej bränt oss i skinnena

på några korta da´r

Sitter den likväl i sinnena

för hela vintern kvar

Refräng:

Hovenäset, sommarens

